



Het raam:  
Lans de grijze, vervuilde Kasteellaan in Gent is er een raam dat op het eerste gezicht niet opvalt. Maar passeer je het dagelijks, dan merk je dat het om de paar weken verandert in steeds andere, aandoenlijke tafereelen.

Vanaf het moment dat ik dat raam ontdekte, fotografeer ik elke verandering. Verborgene poëzie voor de mensen die even stilstaan. Ik beseef hierdoor dat ik mij in deze stad thuisvoel.

Titel: Het raam

Fotograaf: Hendrik Braet

DE STAD VERTELT ●

Het auteursrecht (copyright) op dit beeldverhaal berust bij de fotograaf/filmer. De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo tentoonstelling 2018 heeft toestemming om dit beeldverhaal te publiceren in verband met de (reizende) tentoonstellingen.